

Korte update over de branden in Indonesië (23/10/2015)

De situatie verslechtert, er is geen andere manier om het te beschrijven, en er is geen einde in zicht voor het lijden van mensen en dieren. Op het satellietbeeld hieronder een paar dagen geleden genomen is te zien hoe de dikke gelige rook letterlijk het binnenland van Borneo als een tapijt bedekt. En de uitslagen op de



PSI-instrumenten gaan van de meters! 10x hoger dan het gevaarlijke niveau !!

Elke dag zijn er nu meldingen van sterfgevallen en de regering heeft zojuist plannen aangekondigd om de meest ernstig zieke mensen op schepen te evacueren om schone lucht in te ademen! Hoe in godsnaam gaan ze zo veel mensen evacueren?? Nu worden tenten gebracht met luchtzuiveringsapparatuur om patiënten ter plekke een kans te geven om te ademen! En deze patiënten lijden 'slechts' aan de korte termijn effecten! Hoeveel miljoenen mensen zullen op lange termijn worden beïnvloed door de deeltjes die zich hebben genesteld in hun longen?

Dit zijn nu dagelijks beelden in de lokale nieuwsmedia hier in Indonesië. Mensen ziek en stervend, scholen gesloten voor weken aan een stuk, geen inspannend werk meer, meer branden in orang-oetan leefgebied, met inbegrip van het beschermde Mawas-veen moerasgebied dat ik begon om de wilde orang-oetans te redden en, waar al 15.000 hectare is verbrand, branden nu zelfs op de rand van onze orang-oetan rehabilitatie stations! De lijst van de verschrikkelijke



gevolgen eindigt hier niet ...

De economische gevolgen zullen ernstig en langdurig zijn. Duizenden vluchten geannuleerd, regio's met slechts rivieren als toegang volledig afgesneden van de buitenwereld en producten die voor andere benodigdheden zouden worden verhandeld, verslechteren en verliezen hun waarde. Als ze eindelijk kunnen worden vervoerd zullen de prijzen instorten.

Ongevallen en botsingen gebeuren in de rook, op de weg, op de rivieren, zelfs op zee! Oogsten mislukken! Indonesië gaf zijn ministers opdracht 1,5 miljoen ton rijst te importeren om zijn mensen te voeden. Vandaag volgde suiker, al snel zal er aan veel meer landbouwproducten een tekort zijn en meer zal moeten worden geïmporteerd.

En de smog maakt onze burens boos. Vandaag onderging Thailand de slechtste smog ooit. Helemaal uit Indonesië! We horen altijd eerst uit Singapore, dat meer in "beeld" is. Maar Myanmar, Maleisië, Brunei en andere landen in de regio krijgen nu ook onze rook van de bos- en vooral de turf branden. Aanvankelijk zei onze vice-president Jusuf Kalla dat Singapore niet moest klagen en blij moest zijn met 11 maanden per jaar schone lucht uit Indonesië!

En ook de wijze waarop Indonesië aanvankelijk hulp weigerde uit andere landen bij het bestrijden van de branden. Later werd de hulp alsnog geaccepteerd. Maar nu de vliegtuigen die hadden kunnen worden ingezet zijn gegaan !! Ja, de Australische vliegtuigen zijn terug naar huis vanwege hun eigen branden en behalve één helikopter uit die armada van buitenlandse vliegtuigen en moderne apparatuur, die op de voorpagina's van het nieuws stonden, zijn nu verdwenen volgens de Jakarta Post vanochtend.

Nou de branden zijn niet verdwenen! En de vliegtuigen waren zowiezo van weinig nut. Hoe is het mogelijk om water op vuur te laten vallen dat je nauwelijks kan zien door die dikke rook? Hoe kan een kleine hoeveelheid water van boven een turfvuur blussen dat meters onder de oppervlakte brandt?! Er is geen eenvoudig antwoord meer. De afvoer van de turf moerassen voor oliepalmen, om hout af te voeren via de kanalen, het is allemaal al gebeurd. De enorme waterbevattende turf, als een spons, is nu droog, zijn aan het ontbinden en staan in brand. Er was geen wetshandhaving en als ik de Indonesische kranten hier lees, ziet het er niet goed uit voor de toekomst! De corruptie die in feite het probleem is, wordt niet aangepakt. Het tegendeel, er lijkt een duidelijke georganiseerde actie te zijn om de campagne tegen de corruptie te breken.



De uitstoot door de brandende bossen heeft nu epische proporties bereikt en het einde is nog steeds niet in zicht... Het is niet alleen Borneo dat brandt of Sumatra. Nee, de branden op Sulawesi en vooral in het afgelegen Papua lijken volledig aan de controle te ontsnappen! Kijk op de kaart aan de linkerzijde ... Papua is verder naar het oosten en de hoogte-breedteverhouding lijkt niet geschikt voor publicaties! Papua valt van de radar ... Maar ook daar zijn de oliepalmen massaal de regio binnengedrongen, en de

resultaten worden steeds pijnlijker duidelijk. Ik ben geschokt bij het vooruitzicht dat oliepalmen nu worden voorgesteld als de oplossing! Hoe durven ze! De overheid wil het makkelijker maken om concessies te krijgen. En ze willen hun eigen standaard samen met Maleisië voor wat ze "duurzame palmolie" noemen, iets wat naar mijn bescheiden mening niet eens bestaat! En Maleisië heeft net vandaag gezegd dat ze niet willen klagen bij Indonesië over de branden, maar alleen maar Indonesië willen helpen beter palmolieplantages te maken als een oplossing voor de toekomst! Ik kan alleen maar naar adem snakken en huilen!

Het spijt me voor deze litanie van klachten en frustraties. Masarang kan alleen komen met lange termijn oplossingen voor de huidige ramp gebieden. Onze nieuwe bossen in Noord-Sulawesi helpen de mensen van Tomohon nu met het leven brengend water en de suiker palmen die we geplant hebben, kunnen mensen helpen te overleven bij misoogsten van hun vruchten, zetmeel, palm hart, suiker, honing en eiwitrijke larven. Ten minste geven onze alternatieven hoop dat we op een dag oplossingen kunnen implementeren die ten goede komen aan mensen, de natuur en ook aan de alles opslokkende zakenwereld.

Er zijn nu zo veel problemen die uw aandacht vragen (immigranten, conflicten, de lijst is lang). Maar wat er nu gebeurt, net voor de COP21 in Parijs, vertelt ons dat we niet alleen kunnen leven in het nu en met symptoom beetrijding. Klimaatverandering is een probleem dat een lange termijn aanpak en serieuze inzet nodig heeft. De natuur geeft ons nog steeds de oplossingen. Ik hoop alleen dat we genoeg tijd hebben om ze te gebruiken. Ik hoop dat u Masarang zal blijven steunen in onze missie om "de natuur te behouden door de empowering van de lokale bevolking". Politici doen het (nog) niet. Lokale initiatieven laten resultaten zien.

Willie Smits
23-10-2015